

## **Eerste gevelbank in de Papegaaiwijk?**

**In de weekend editie van *De Standaard* van 26 & 27 augustus verscheen een artikel "Gevelbanken brengt burensamen" met als bijtitel "Kan design de wereld redden?". Het start-up bedrijf *Gevelbank.be* wil met het concept een bijdrage leveren om het sociaal contact in de straat te activeren, een ontwerp dat door journalist Lien Delaere wordt omschreven als "het nieuwe medicijn tegen verzuring en eenzaamheid". Voor mede-oprichter Jesse De Troyer moet design een bijdrage leveren aan de directe omgeving en milieu.**

Wie jaren geleden bij mooi weer door de Vlaamse dorpen reed zag vaak dat ouderen op een stoel zaten voor de woning. Het voetpad was de plaats bij uitstek om het sociaal contact te versterken. Dit fenomeen verdween geleidelijk uit het dorpsbeeld. Met de komst van de migranten uit het zuiden en hun gewoonte om meer buiten te vertoeven werd het voetpad in sommige buurten in de steden bij zomers weer een verzamelaarsplaats voor converserende mensen. Wat eens te zien was in de Vlaamse dorpen komt nu voor in de stad.

In plaats van stoelen buiten te plaatsen stellen de initiatiefnemers voor een wegneembare gevelbank aan te brengen. Samen met Anton Christiaens werd een 'crowdfunding' project gelanceerd om geld bij elkaar te brengen om een productielijn te kunnen opstarten. Het idee is uiterst eenvoudig en kan als een doe-het-zelfkit worden verkocht. Twee beweegbare elementen, stalen hengsels, worden aan de gevel bevestigd waarop dan een houten plank kan worden gelegd om te zitten. De plank ligt los en wordt bij niet gebruik binnen geplaatst. In gesloten toestand van de hengsels is er geen belemmering voor de voetgangers. Bij het artikel staat een foto genomen in de Heilig-Hartstraat, de woning van Marike Juwet en Tim Vansteenkiste, om duidelijk te tonen dat een dergelijk project mogelijkheden heeft. Dat er voor dergelijke ontwerpen een markt bestaat is zeker, zelfs als exportproduct.

Is het concept echter zo nieuw? In de Wellingstraat, gelegen tussen Oude-Houtlei en Holstraat, is er een rijwoning (nr.9) met een dergelijke constructie die jaren geleden werd aangebracht. De wijze waarop de hengsels worden vastgemaakt zijn identiek aan deze die gebruikt werden voor vensterluiken (in de vorm van een ventje). Gezien de staat moet het reeds jaren niet meer in gebruik zijn. Zelf woon ik meer dan dertig jaar in de directe omgeving en het gebruik ervan kan ik mij moeilijk herinneren. Ik dacht eerst dat het bedoeld was voor het plaatsen van een bloembak maar de tussenafstand is hiervoor. Of dat het een oplossing was om fietsen te vergrendelen, maar waarom juist twee hengsels op een



zithoogte? Misschien was de Papegaai wijk het eerste stadsdeel in Gent met een gevelbank?

Marc Dubois, architect  
Journalist VVJ  
Augustus 2017

